

Wandelen langs het katholieke erfgoed in het Westeinde

Op zaterdag 19 maart overhandigde Peter Vlas, voorzitter van Wijkorganisatie Kortenbos, het eerste exemplaar van het boekje 'Wandeling in het Haagse Westeinde langs het katholieke erfgoed' aan Benno Tempel, directeur Haags Gemeentemuseum. Marry Remery-Voskuil en oud-Kortenbosser Gerard Langerak hebben dit boekje geschreven. Hierin staat veel informatie en (oude) foto's van panden die te maken hebben met de rooms-katholieke historie van onze wijk.

De overhandiging van het boekje vond plaats in de kapel van het Stadsklooster. Tijdens deze bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het feit dat de Broeders van Maastricht 150 jaar geleden naar Den Haag kwamen. Verschillende sprekers gingen in op deze mijlpaal. Wethouder

Henk Kool vertelde met humor uitgebreid over zijn katholieke wortels en sprak met liefde en waardering over het onderwijs van de Broeders van Maastricht. Speciaal voor deze bijeenkomst had hij zijn oude schoolrapporten meegenomen.

Uit het boekje blijkt duidelijk dat het gebied rond het Westeinde veel katholiek erfgoed kent. Gerard Langerak, één van de auteurs, heeft zelf 12,5 jaar in Kortenbos gewoond en komt nog regelmatig in de wijk. "Het is een zeer interessante wijk met een bijzondere geschiedenis. Gebouwen als Amicitia en de Kredietbank stonden vlak bij elkaar. Zoveel historie in een wijk, dat is bijzonder", aldus de oud-Kortenbosser. In maart heeft Langerak als gids groepen rondgeleid in en rond het Westeinde. Maar wie het boekje



foto Arno van den Bos

Vlnr: Gerard Langerak, Peter Vlas, voorzitter Wijkorganisatie Kortenbos, en wethouder Henk Kool

koopt, kan ook zeer goed op eigen gelegenheid de wandeling doen. De wandeling begint bij de voormalige boekhandel A.N. Govers (hoek Westeinde/Prins Hendrikstraat) en eindigt bij het

R.K. Wees- en Oudeliedenhuis in de Warmoezierstraat. Het boekje is voor 8 euro te koop bij Wijkorganisatie Kortenbos (maandag- en donderdagochtend), Westeinde 425, het

Stadsklooster en het Haagse Gemeentearchief. Het boekje is ook te bestellen per e-mail: boekjewandelingwesteinde@xs4all.nl; de kosten zijn dan 8 euro + porto. tekst Jan Spijk